

Beste familie, vrienden en bekenden,

Na ruim drie maanden beginnen we aardig ingeburgerd te raken in Canada. We hebben een bankrekening, een zorgverzekering (is gratis voor studenten) en weten ongeveer waar we naartoe moeten voor kleding en eten. We worden regelmatig door onze burens ergens mee naartoe gesleurd, wat enorm helpt voor het inburgeringsproces.

De oven wordt hier goed gebruikt; voor brood, koekjes, muffins, cupcakes en taarten. Wanneer je mensen uitnodigt verwacht men dat je iets zelf gebakken hebt. Wanneer je uitgenodigd wordt is het normaal om te vragen of je iets moet mee brengen (prima gewoonte). Ook heeft praktisch ieder huishouden (jong en oud) een naaimachine, die goed gebruikt wordt.



*Noortje in de Rocky Mountains (-15°C)*

## Vliegen

Kort na de vorige nieuwsbrief is Marijn overstapt van de Citabria naar een Cessna 172 en op 29 september heeft hij daar zijn eerste solo vlucht mee gemaakt. Marijn heeft de afgelopen maanden naast het vliegen veel tijd besteed aan het leren van de theorie voor zijn eerste brevet: PPL (Private Pilot Licence). Eind november is hij geslaagd voor zijn theorie-examen. Op dit moment is hij aan het voorbereiden voor het praktijk examen en hoopt dit nog voor de kerst af te ronden.

Marijn is iedere dag gewoon voor een volle werkdag op het vliegveld en studeert daar. Op die manier kunnen vragen direct

beantwoord worden door instructeurs en is hij meer flexibel beschikbaar voor eventuele vluchten.

## Noortje

Noortje wacht nog steeds op een aantekening op haar werkvergunning, zodat ze kan beginnen met werken. We hopen dat dit voor de kerstvakantie rond is. In dat geval zou Noortje in het nieuwe jaar kunnen starten met haar werk. Halverwege december hoopt de Day Care te verhuizen van een tijdelijke locatie naar de nieuwe locatie. Noortje is gevraagd om te helpen met verhuizen en de nieuwe inrichting. Op die manier is ze meer betrokken bij de toekomstige collega's. Noortje heeft nu sinds een aantal weken een oppasbaantje bij een gezin van 2 kinderen, wat goed bevalt. Ook kan ze regelmatig meevliegen als Marijn les krijgt. Doordat Noortje nog niet heeft kunnen werken, heeft Marijn extra veel tijd gehad voor zijn studie.



*Marijn beedigd met een nat pak na zijn eerste solo*

## Kerk

We hebben ons aangesloten bij een kerk net buiten Three Hills. De kerk is opgericht in 1936 door een aantal Prairie studenten nadat ze in de plaatselijke school een kerstprogramma hadden georganiseerd, waar heel veel mensen op af kwamen. Ondertussen is de kerk gegroeid tot een paar honderd leden, van alle leeftijden. De Dominee is toevallig ook een Nederlander,

die naar Canada kwam om te boeren, later heeft hij aan Prairie Bible Institute gestudeerd en is hij dominee geworden.



*Sneeuw op het vliegveld*

### Het weer

In de maand oktober is het even heel koud geweest met wat sneeuw, wat snel weer weg ging. Soms kan het een paar dagen ruim boven nul zijn en zelfs warm aanvoelen, dit komt door warmte lucht stromen vanuit de bergen (een Chinook). Zoals te zien is op onze kerstkaart was het zonnig met een koude wind. Ondertussen is de winter hier aangebroken en ligt er weer een pak sneeuw, ook de meeste meren zijn volledig bevroren.

### Kerstplannen

We zijn door vrienden uitgenodigd om naar Manitoba te gaan, wat ongeveer 12 uur rijden is naar het oosten. Daar hopen we dan kerst en oud en nieuw te vieren.

### 2009

Onze trouwtekst was: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Dit is een tekst waar we afgelopen jaar vaak aan terug hebben moeten denken. God heeft ervoor gezorgd dat we naar Canada konden en dat we ons echt geen zorgen hebben hoeven maken (ondanks dat we dat wel hebben gedaan). Hij weet wat we nodig hebben en met dat in gedachten willen we met Hem het komende jaar in gaan. Hiermee willen we ook jullie uitdagen; Gods plannen voor ons zijn veel beter dan onze eigen plannen, laat God weten wat je nodig hebt en waar je over in zit en Hij zal waken over je hart en je gedachten.

Met vriendelijke groet,

Marijn en Noortje  
*-wij gouden u op de hoogte-*



*vlnr: Red Deer river, Marijn aan het navigeren, gewoon mooi plaatje*

*De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Noortje als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website [www.maf.nl](http://www.maf.nl) Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan [adres@maf.nl](mailto:adres@maf.nl) of aan MAF Nederland, Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.*